

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το 4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ

Σε λιγότερο δύο εβδομάδες από σήμερα οι Λεσβίες οι Γκέι οι Αμφισεξουαλικοί και οι Τρανς (ΛεΓκαΤ) θα διαδηλώσουμε την περηφάνια μας αλλά και την απαίτηση μας για αποδοχή από την πολιτεία ως ισόνομοι και ισότιμοι πολίτες της χώρας.

Το σύνθημα μας:

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ - ΑΠΑΙΤΩ ΓΑΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ - ΑΠΑΙΤΩ: τη σύναψη γάμου με τον/την σύντροφο μου.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ - ΑΠΑΙΤΩ : όνομα στην ταυτότητα μου ανάλογα με το φύλο που εγώ επιλέγω χωρίς κανένα άλλο προαπαιτούμενο.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ - ΑΠΑΙΤΩ: σεβασμό από όλους στον σεξουαλικό μου προσανατολισμό.

Ένας λόγος για τον οποίο είμαστε περήφανοι τα μέλη της ΗΟΜΟφονία Thessaloniki Pride είναι ότι η ιδέα του φεστιβάλ υπερηφάνειας – pride της Θεσσαλονίκης γεννήθηκε σχεδιάστηκε και πρωτοργανώθηκε μέσα στην δική μας συλλογικότητα. Πολλά μέλη της ΛΟΑΔ κοινότητας της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στην συλλογικότητα μας για να υλοποιήσουμε αυτόν τον στόχο, πράγμα το οποίο και καταφέραμε. Ο σχεδιασμός του 1ου φεστιβάλ υπερηφάνειας – pride έγινε από τον ζήλο και το μεράκι των φίλων και μελών της συλλογικότητας μας.

Μα η διεξαγωγή του pride δεν είναι ο μόνος σκοπός μας. Με πρωταρχικό μας καθήκον την υπεράσπιση των ΛΟΑΔ δικαιωμάτων βρεθήκαμε συναγωνιστές και σε άλλα κινήματα, το αντιρατσιστικό, το αντιφασιστικό, το εργατικό.

Στις αρχές μας και στην λογική μας η συμπόρευση και η αλληλεγγύη των κινήματων. Είμαστε πιστοί στον αγώνα ενάντια στον φασισμό, είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους που τα τελευταία χρόνια τα δικαιώματά τους τσακίστηκαν, είμαστε δίπλα σε πρόσφυγες και μετανάστες που η ιμπεριαλιστική πολιτική υπερδυνάμεων τους έδιωξε από τις πατρίδες τους.

Δίπλα σε μας και όλοι αυτοί στον αγώνα της ΛεΓκαΤ κοινότητας της πόλης ενάντια στα ακροδεξιά κηρύγματα μίσους από τον Μητροπολίτη, μαζί μας στην υπεράσπιση τρανς γυναικών από τις επιθέσεις βίας που δέχτηκαν στην πόλη μας, μαζί μας σε κάθε μας δράση που αφορούσε και αφορά την υπεράσπιση των ΛεΓκαΤ δικαιωμάτων.

Ποτέ δεν ξεχάσαμε τους αγώνες του λαού μας για το συλλογικό του δικαίωμα στην εθνική του ανεξαρτησία και την βίαιη καταπάτηση από ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που υλοποιούσαν την πολιτική των κυβερνήσεων τους και μία εκ των οποίων ήταν και οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ υπεύθυνες και σήμερα για τις διώξεις και τα βάσανα εκατομμυρίων ανθρώπων που εξαιτίας των πολιτικών τους, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς.

Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα της συμμετοχής και παρουσίας του Αμερικανού Προξένου και για τους λόγους που εκφράζουμε παραπάνω, ως συλλογικότητα δηλώσαμε την αντίθεση μας.

Στην τελευταία συνάντηση που έγινε την Παρασκευή 5/6/2015 παρουσία και εκπροσώπου της Διοίκησης του Δήμου, όπου συζητήθηκαν οργανωτικά ζητήματα , η συνδιοργανώτρια συλλογικότητα " AMKE Thessaloniki Pride" μας ανακοίνωσε ότι με πρωτοβουλία δική της, εξασφαλίστηκε η χορηγία κάποιου ποσού από το Προξενείο των ΗΠΑ και για αυτόν τον λόγο πρέπει ο λογότυπος του να συμπεριληφθεί στην αφίσα της διοργάνωσης και που βέβαια αυτοί συμφωνούσαν.

Ως HOMOphonia Thessaloniki Pride επίσης συνδιοργανωτές, αντιδράσαμε με αυτήν την εξέλιξη και ζητήσαμε από τον Δήμο να μην δεχτεί την χορηγία αυτή. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε, ο Δήμος δέχτηκε την χορηγία αλλά και την ανάρτηση του λογότυπου του Προξενείου των ΗΠΑ στην αφίσα της διοργάνωσης .

Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούμε τον Δήμαρχο, και την Διοίκηση του Δήμου να επανεξετάσουν την στάση τους να μην δεχτούν την χορηγία του Προξενείου των ΗΠΑ και την ανάρτηση του λογότυπου στην αφίσα, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο να μη καταταχτεί η διοργάνωση του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Θεσσαλονίκης ως επιλεκτικός αγώνας υπεράσπισης δικαιωμάτων, άλλα ως ένα κομμάτι των κινημάτων της πόλης που δίνουν φωνή σε αυτούς που δεν μπορούν να την έχουν , που στέκεται δίπλα στις μειονότητες, στους πρόσφυγες, στους μετανάστες και σε όλους όσους καθημερινά καταπατούνται τα δικαιώματά τους.

Θεσσαλονίκη 9-6-2015
HOMOphonia Thessaloniki Pride

